

Artikel 17: de belofte.

'[...] some things that should not have been forgotten were lost. History became legend; Legend became myth.' (voiceover *Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring*, 2001)

Veel nieuwe dingen beginnen met een belofte. Soms heel plechtig uitgesproken zoals bij een huwelijk. Soms meer verborgen. Bijvoorbeeld als je besluit om te beginnen aan een nieuwe opleiding of werk. Nieuwe mensen, nieuwe kansen; een wereld gaat voor je open. Maar een belofte kan na verloop van tijd in de vergetelheid raken. Als je de belofte vergeet, sterft de hoop ook uit – de kracht die uitgaat van de belofte.

- ❖ Denk eens aan de verschillende beloftes in je leven (doop, relaties, opleiding, werk). Wat verwachtte je ervan? Hebben ze gebracht wat je ervan had gehoopt? Denk je er nog wel eens aan terug?

Moederbelofte

De Bijbel vertelt het verhaal van een wereld die door God goed gemaakt is en waarvoor Hij nog steeds zorgt. Dit ondanks het feit dat mensen elke dag de schuld groter maken, de schuld die bij Adam en Eva begon. De Bijbel vertelt zelfs dat God zorgt dat het straks weer helemaal goed komt! Direct na de eerste ongehoorzaamheid van de mens in het paradijs kwam God met zijn belofte. Met die belofte wil God herstellen wat kapot ging: dat mensen weer vertrouwen op God. Je kunt er ook aan zien dat God blijft kiezen voor het leven en niet voor de dood. De belofte van Genesis 3 vers 14 en verder noemen we *moederbelofte*. De eerste belofte is de basis voor alle andere beloften die God ooit heeft gedaan. Gods wil is: mensen voor eeuwig gelukkig maken (art. 17 NGB)!

- ❖ Een belofte kan je niet zien maar geeft wel hoop (Rom. 8 vs. 20). Mits je jezelf en elkaar er steeds aan herinnert natuurlijk. Lees Marcus 12 vs. 21; Handelingen 26 vs. 6 en 1 Petrus 1 vs. 3 en 3 vs. 15. Vertel elkaar hoe die hoop jouw leven beïnvloedt.

Belofte vraagt geloof

Gods reactie op de ongehoorzaamheid van mensen is best bijzonder. In plaats van het geven van beloften had Hij ook anders kunnen doen: de wereld vernietigen of jou en mij aan ons lot overlaten. Met zijn belofte neemt God mensen ook echt serieus. Een belofte is namelijk iets anders dan een voorspelling. Een voorspelling komt automatisch uit (of niet natuurlijk...). Een belofte daarentegen vraagt gelovige toe-

eigening. Een belofte vraagt geloof. Geloof is de bewuste keuze om op God te vertrouwen. In plaats van op iets of iemand anders.

- ❖ Paulus schrijft dat Abraham op God vertrouwde. Hij voegt daaraan toe dat iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend wordt (Galaten 3). Bespreek wat geloven betekende voor Abraham.
- ❖ Voor christenen is het belangrijk dat de Bijbel begint met een belofte en niet met een eis. Christenen kunnen daarom zeggen dat het evangelie begint in Genesis 3 vs. 14. Lees Galaten 3 vs. 17 en bespreek hoe je je als christen verhoudt tot Gods wet en regels.

Belofte en profetie

De belofte is basis voor profetie. Profetie is iets anders dan helderziendheid. Bijbelse profetie is de verkondiging van Gods beloften en de geleidelijke vervulling daarvan in de geschiedenis. David wist daarvan meer dan Abraham en Johannes de Doper zag meer dan Maleachi (Maleachi 3 vs. 1; Johannes 1 vs. 29). Profetie wordt bovendien altijd gekenmerkt door oordeel én genade. God wil mensen redden maar daarvoor moet het kwaad geoordeeld worden.

- ❖ Lees art. 17 NGB en Genesis 3 vs. 14-19. Onderstreep wat genade is en wat oordeel. Bespreek de volgende stelling: 'de weg naar genade gaat door het oordeel.' Noem daarvan voorbeelden uit de Bijbel. Herken je Gods werkwijze ook in je eigen leven of in dat van jouw gemeente?
- ❖ Voor moslims is de kern van elke profetie de verkondiging van de boodschap dat God één is en Mohammed zijn profeet. Die boodschap hoeft door moslims alleen maar te worden geaccepteerd. Dat kunnen mensen volgens moslims ook. Dat is heel iets anders dan bijbelse profetie: Gods boodschap van oordeel en genade. Die vraagt bekering en vertrouwen. Wat is het verschil?
- ❖ God belofte (Genesis 3) wordt vervuld in fasen. In welke fase zitten wij nu?

Artikel 17 NGB. Wij geloven dat onze goede God, toen Hij zag dat de mens zich zo in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had en zich volkomen rampzalig gemaakt had, hem in zijn wonderbare wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor Hem vluchtte. God heeft hem getroost met de belofte hem zijn Zoon te geven, *die geboren zou worden uit een vrouw* (Gal. 4:4), *om de kop van de slang te vermorzelen* (Gen. 3:15) en de mens voor eeuwig gelukkig te maken.