

Hoe je God kunt kennen (artikel 2)

‘De mensen van nu willen een visioen van het goddelijke of een bewijs van het bestaan van God; of ze willen de zin van het leven kennen of op z’n minst het gevoel hebben dat er een doel is.’ (Tim Chester en Steve Timmis, *Total Church*, 2011. Pag. 19)

De vorige keer ging het over de vraag wie God is (art. 1 NGB). Een opvallend verschil met de Heidelbergse catechismus is dat de Nederlandse Geloofsbelijdenis *het evangelie van Gods redding door Jezus* pas veel later uitgebreid bespreekt, namelijk vanaf art. 17. De NGB nodigt de lezers uit tot een soort denkexperiment: oké, laten we even aannemen dat er een (maar dan wel één) God bestaat. De volgende vraag is dan heel logisch: hoe kan je Hem dan leren kennen?

Kan je God zien?

Als Mozes er zeker van wil zijn dat God met het volk meegaat, vraagt hij of hij God mag zien. Filippus stelt dezelfde vraag later aan Jezus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ (Johannes 14 vers 8). Maar Gods antwoord is: ‘geen mens kan Mij zien en in leven blijven.’ (Exodus 33 vers 20).

Jezus antwoordt Filippus dat de Vader gezien wordt en werkt door de woorden van Jezus: ‘Waarom vraag je om de Vader te mogen zien? [...] Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij.’ (Johannes 14). Niemand kan God zien. Hij is geestelijk (art. 1). Maar God wil zichzelf wel van harte leren kennen door zijn Woord.

- ✓ De Bijbel is Gods Woord. Dat betekent: het bevat Gods beloften, zijn boodschap. In de Bijbel staat: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven!’ (Johannes 20 vers 29) en: ‘[...] door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.’ (Romeinen 10:17). Wat is het verschil eigenlijk tussen *zien* en *horen*? Wat maakt het uit voor je geloof?

God zien in de natuur?

Je kunt God leren kennen – dat is: vertrouwen – op twee manieren. Dát er een God is, schrijft Paulus, kan iedereen weten: ‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.’ (Romeinen 1 vers 20). Toch is die kennis voor het behoud van mensen – en voor de eer van God! – niet voldoende (artikel 2 NGB).

Mensen zijn altijd op zoek naar God. Uit de natuur kunnen ze opmaken dat er een God moet zijn. Het (neutrale) woordje ‘natuur’ kom je in de Bijbel trouwens niet tegen. Natuur is altijd schepping: het project dat God gestart is en nog altijd onderhoudt.

Mensen, dieren en dingen zijn letters in het grote boek dat het verhaal van Gods schepping vertelt. Van het kleinste stofje tot het grootste hemellichaam, alles verwijst naar God. Toch valt het lezen van dat boek niet mee. Mensen hebben het beklad en onleesbaar gemaakt. Maar niet alleen met het boek is van alles mis, ook met de lezers ervan: mensen zijn dyslectisch sinds Genesis 3.

- ✓ Kan je tijdens een wandeling in de natuur God 'zien'? Wat kan je wel en wat niet ontdekken van God uit de natuur? Je zou ook samen natuurfoto's of een fragment uit een natuurfilm- of serie kunnen bekijken. De vraag daarbij is dan: wát zie je eigenlijk van God in de natuur? Denk bijvoorbeeld aan: seizoenen, schoonheid, natuurgeweld, vertederende dieren, wrede dieren.
- ✓ Lees Psalm 19. Herken je de twee manieren waarop God zich bekendmaakt? Praat met elkaar over de Davids passie voor God in deze Psalm. Hoe zit dat met jou? Hoe lees je de Bijbel en kijk je om je heen? Spreekt de hemel ook voor jou 'het verhaal van Gods majesteit' en zijn Gods woorden ook voor jou 'zoeter dan honing'? Maak dat concreet / noem voorbeelden waar dat uit blijkt.
- ✓ De NGB zegt dat kennis van de natuur niet genoeg is om gered te worden en voor de eer van God; Leg eens uit.
- ✓ Hoe leerde Job God kennen uit de natuur (Hst. 38-40)?

De goede volgorde ...

Paulus schrijft over mensen die 'hun geweten hebben dichtgeschroeid' en de wereld waarin zij leven daardoor niet meer (her)kennen als het werk dat God goed gemaakt heeft. (1 Tim. 4:1-5) Er is maar één manier waarop je de letters in het boek dat schepping heet zó kunt lezen dat je er ook wat aan hebt; één manier waarop je God echt kunt leren kennen en vertrouwen. Dat is door zijn *heilig* en *goddelijk* Woord. De Bijbel is de sleutel voor het boek van de natuur en de geschiedenis.

- ✓ Bespreek het volgende citaat. W. Verboom schrijft: 'Het is dus niet zo dat ik door het boek van de schepping aan te vullen met de Bijbel het hele plaatje van God compleet krijg, in die zin dat Hij behalve almachtig ook genadig is. Nee, voor de gelovige is de genade het hart van God en die genade vind ik in Jezus Christus. En vandaaruit kom ik tot de aanschouwing van Gods werken in de schepping (*Kostbaar belijden*, boekencentrum: Zoetermeer, 1999. Pag. 80).
- ✓ De Nederlandse geloofsbelijdenis onderscheidt drie categorieën in de natuur: 'schepping, onderhouding en regering'. Schepping is wat wij *natuur* noemen (incl. je 'eigen' natuur, wie je bent met o.a. je geweten); onderhouding is de manier waarop God zorgt voor alles dat leeft en regering is: alles dat gebeurt, van je persoonlijke leven tot de wereldgeschiedenis. Bedenk bij elke categorie een voorbeeld van hoe je God daarin kunt ontdekken.
- ✓ [Verdieping] ook Adam en Eva kenden God in het paradijs door de natuur (de koelte van de avondwind) en door zijn Woord: het gebod om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Na de zondeval werd het Woord de sleutel tot het begrijpen van de natuur. Zou dat vóór Genesis 3 ook al zo zijn geweest?

Tip voor een goed begin van de avond // je kunt de avond beginnen door uit de Bijbel te lezen en/of te zingen: psalm 8 of psalm 19. Je kunt ook zingen: gezang 145, 148 of 149.