

Gods design – *De Reformatie*, nr. 23, jaargang 87, 7 september 2012

Vanwege onze verhuizing deze zomer kwame we in de afgelopen maanden meer dan eens bij een bekende Zweedse meubelgigant. Het motto daar is: Design your own life met als boodschap: of je nu alleen bent of samen, met of zonder kinderen, of je nu thuis werkt of ergens anders – IKEA biedt alles wat nodig is om je huis in te richten naar jou eigen, persoonlijke smaak.

We kwamen erachter dat de IKEA-filosofie werkt. Dat wil zeggen, zolang je haar toepast op de inrichting van een huiskamer, slaapkamer of schuur. Zodra je het principe ook hanteert voor andere gebieden van het leven gaat het mis. Hele belangrijke omstandigheden zijn nu eenmaal het gevolg van zaken die je helemaal niet zelf in de hand hebt of zelf hebt uitgekozen. De tijd en de plaats waar je geboren bent bij voorbeeld. Of je ouders, broers en zussen en de opvoeding die je kreeg.

Dubbelzinnig - Wij leven in een dubbelzinnige tijd, een tijd waarin je wordt uitgedaagd om iets van je leven te maken, om jouw leven te ontwerpen volgens jouw stijl, alsof het gaat om de inrichting van een huiskamer. De druk is enorm. Iedereen moet precies datgene kiezen dat past bij zijn of haar unieke persoon en situatie. Alleen, er is zoveel te kiezen dat je er haast gek van wordt.

Tegelijk begrijpt deze generatie als geen andere dat alles altijd anders kan, dat andere mensen in andere tijden en op andere plaatsen heel andere keuzes maakten. En dat wij, als we ergens anders geboren zouden zijn, misschien ook wel heel andere keuzes gemaakt zouden hebben. Wij weten van economische wetmatigheden, marketingstrategieën en verschillende culturen.

Tijdens een wandeling door het Zweedse warenhuis had ik beide ervaringen tegelijkertijd. We waren bezig met de inrichting van ons huis, naar onze eigen smaak. Terwijl we daarmee bezig waren, liepen we met honderden anderen de hoofdroute die ontworpen is door IKEA. Ik werd dus gestuurd door een onzichtbare marketingstrategie, bedacht door slimme verkopers. Was ik nu bezig met het ontwerp van mijn huis of werd mijn design eigenlijk, net als dat van iedereen op dezelfde route, bepaald door anderen? Hoezo, *design your own life*?

Relatie met God – Hoe past God in dit verhaal? Leert de werkelijkheid niet eigenlijk dat ik voortdurend geneigd ben om op mijn relatie met God óf het eerste óf in het tweede principe toe te passen?

In het eerste geval past God naadloos in het plaatje van mijn persoonlijke behoeften. Hij mag dan degene zijn die mijn persoonlijke verlangens bevestigt en bevredigt. Of de god die mijn zonden mag vergeven aan het einde van de dag – de god die mij gelukkig maakt, maar dan wel op de manier die ik zelf al had bedacht. In het tweede geval valt God in de categorie van zaken die nu een keer vastliggen. Dat wordt God een principe, een hogere macht, een concept waar niemand een persoonlijke een relatie mee kan onderhouden.

De bijbel biedt een alternatief voor mensen die op zoek zijn naar een relatie met God: bekering. Bekering doe je niet tot een abstracte religie maar tot God die in Jezus Christus mens werd, door gelovigen en ongelovigen werd vermoord, maar tegen elke verwachting in weer opstond uit de dood. Deze Jezus is de Heer van alle mensen (Hand. 10:36).

Bekering – Bekering betekent dat je bereid bent je te onderwerpen aan Gods *design of life*. Dat je je laat inschakelen in zijn plan, in plaats van te proberen God in te passen in dat van jou. Geloven is geen app die je gebruikt zolang je hem nodig hebt. De app, de praktische toepassing van het geloof, ben je als gelovige zélf. God wil zijn evangelie uitwerken in jouw leven!

Vooraf in de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Handelingen zie je dat voortdurend gebeuren. Jezus had het eerder al gezegd tegen zijn leerlingen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.’ (Luc. 24:46-48).

Het is vervolgens ook Jezus zelf die met de uitvoering van zijn eigen opdracht een begin maakt door zijn getuigen zijn Geest te geven op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Na afloop van de toespraak van Petrus vragen de mensen geschrokken aan hem en aan de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ Waarop Petrus antwoordt: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van uw zonden.’ (Hand. 2:37-38).

In dienst genomen – Vervolgens gebruikt God een vervolging om zijn boodschap verder op weg te helpen, waarna de Samaritanen zich massaal bekeren. Angst en ontzag voor Simon de tovenaars veranderden daar in vreugde en vrijheid. Daarna wordt een eunuch, een hoge ambtenaar uit het verre Ethiopië, in dienst genomen als getuige van Jezus Christus (Hand. 8).

Ook Saulus verandert door bekering, maar hij kwam van een heel andere kant. Saulus was een religieuze fanaticus. Iemand die zijn plaatje helemaal rond had, wat God betreft. Daarom vervolgde hij ook de christenen. Hun leven en hun getuigenis vloekte met alles waar Saulus als vrome farizeeër tot dan toe voor had gestaan. Hij was erbij geweest toen Stefanus ter dood gebracht werd op de aanklacht dat hij zich steeds weer keerde tegen de tempel en de wet (Hand. 6:13). Het blijft een wonder dat Jezus juist Saulus gebruikte als zijn instrument bij uitstek om zijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder alle Israëlieten (Hand. 9:15).

Dan wordt een Romeins officier in dienst genomen. Dat gebeurde na een pijnlijk incident. De bewondering van de hoofdman voor de joodse religie moest plaatsmaken voor de doop in de naam van Jezus Christus. Toen Petrus het huis van Cornelius wilde binnengaan haastte Cornelius hem tegemoet en wierp zich eerbiedig voor hem neer. Petrus' reactie was heel to-the-point: 'Sta op, ik ben ook maar een mens.' (Hand. 10:26). Voor Jezus mag een mens wel door de knieën gaan. Maar in de christelijke familie is ieder ander als een broer of zus.

Gods plan – Steeds weer blijkt God uitstekend uit de voeten te kunnen met mensen die zich bekeren. Die mensen worden gewoon in gebruik genomen. Welke eigenschappen of wat voor karakter je ook hebt, Jezus kan je gebruiken in zijn dienst. Wat er dan verder gebeurt is aan Hem. Het is per slot van rekening de uitvoering van zijn plan, naar Gods design.